

VERDEN ER SÅ FULD AF ORD

VERS

VER DEN ER SÅ FULD AF ORD. DER GØR MIG STÆRKT FOR VIR RET DE
 TRAM PER PÅ MIT SKRI VE BORD OG KLAT TER PÅ PA PI RET NÅR
 VEN NER NE GÅR RUNDT OG LÆS SER SYV OG TREDI VE S M S' ER
 I MIN TE LE FON HVER DAG SÅ FÅR JEG NY E NE DER LAG. MEN

OMKVÆD

HEL DIG VIS ER DER EN DEL DER LØ BER SOM EN LEG FOR
 DAR WIN OG DA VIN CI. FOR EIN STEIN OG FOR MIG

2) Kragetæer og heksetegn
 og ord, der står i klumper,
 alfabet og bogstavregn
 og selvtillid, der skrumper...
 De andre googler rundt på nettet,
 og får spørgelysten mættet,
 mens jeg sidder her og glør - på alle de der sære ord.
Men heldigvis...

4) Jeg kan ikke læse, men
 der er jo andre måder,
 til at finde meningen
 med livet og dets gåder.
 Så når det kniber med at skrive,
 bruger jeg den kreative
 side af min fantasi - og slipper alle drømme fri.
For heldigvis...

6) Jeg ta'r aldrig nej for nej,
 men hylder mine evner
 og finder den specielle vej,
 som ingen bøger nævner.
 Jeg har tusindvis af chancer,
 for at fange de nuancer,
 der gør himlen mere blå - og turen sjovere at gå.
For heldigvis...

3) Hvad er op og hvad er ned
 på L og M og N'er.
 Ja, det er det, jeg ikke ved,
 fordi jeg ikke kender,
 den lille forskel, der bli'r større,
 når vi har med ord at gøre.
 Jeg kan ikke blive klog - på det der krusedullesprog.
Men heldigvis...

5) Lytte, lugte, smage, se
 og sætte alting sammen,
 til en mægtig stor idé,
 der sprænger hverdagsrammen,
 er let, hvis ellers man har startet
 hele sanseapparatet.
 Så jeg smækker bogen i - og springer ud som lyst geni.
For heldigvis...