

## Velbekomme

Hva' ska' vi ha' at spise i dag?  
Jeg ku' vel tænke mig noget med gris.  
Nej, det skal vi ikke ha',  
for det har man næsten ikke lov at spis'.  
Har du set, hvordan de passer  
de der søde grisebasser,  
mange af dem bliver lagt ihjel fra de er små,  
de har ingen plads i båsen,  
halen klipper man af måsen  
og så har de ikke noget at slå krølle på.  
Så desværre, jeg beklager, der er ingen gris i dag.  
Men hvad ska' vi så, hva' ska' vi så, hva' ska' vi så  
ha'?

Jo. Jeg ved det. Sagen er bøf!  
en af dem fra Amerika af.  
Og en bøf si'r ikke øf,  
men det skal vi altså heller ikke ha'.  
Det går galt med Co2'en,  
hvis vi importerer koen,  
og så får vi mer' ballade med det satans vejr,  
flere jordskælv og cykloner,  
ja, og tørke og tyfoner,  
og så stiger vandene i vores gadekær.  
Så desværre, jeg beklager, der er ingen bøf i dag.  
Men hvad ska' vi så, hva' ska' vi så, hva' ska' vi så  
ha'?

Jeg ku' da lige dampe en fisk,  
Det' så sundt, og det smager jo skønt,  
Ja, hvis den da bare var frisk.  
men med fisk'ne er det heller ikk' for kønt.  
De' jo fyldt med tungmetaller,  
både torsk og tun og maller,  
og det ryger li' direkte ind i vores krop,  
så vores børn, de bli'r for dumme  
til at skid' og slå på tromme,  
og når de engang bli'r voksne, får de ikke job.  
Så desværre, jeg beklager, der er ingen fisk i dag.  
Men hvad ska' vi så, hva' ska' vi så, hva' ska' vi så  
ha'?

Tror sgu bare, jeg ta'r en tomat,  
og måske en bladselleri?  
nej, for det der med salat  
går det ikke an at gå og bide i.  
Næh, for li' så snart du bider,  
bli'r du fyldt med pesticider,  
der er coli, der er gift og der er GMO.  
De kør' gylle ud i gråvej, r,  
du får bæ på dine blåbær,  
det er det, de kalder at få lortet til at gro.  
Så desværre, jeg beklager, ingen frugt og grønt i  
dag.  
Men hvad ska' vi så, hva' ska' vi så, hva' skal vi så  
ha'?

Luftsteg og vindfrikadeller måske?  
Det må vel så være det, vi skal ha'.  
Uh, det er en tynd kop te,  
men det eneste, vi ikk' ta'r skade af.  
Det' nu trist med koteletten,  
med agurken og courgetten,  
og med bøffen og bananen og med guldmakrel....  
Det er bar' for sent at tude,  
den historie, den er ude,  
for nu har vi næsten fået slået alt ihjel.  
Så desværre, jeg beklager, der er ingen mad i dag.  
Men hvad ska' vi så, hva' ska' vi .... hvad ska' vi  
leve af???